

**Kimi Zaman Bir Kap Su,  
Kimi Zaman da Bir Tepsi Simit**

# Başımın Üstünde...

Hafif yükleri başta taşımak, elde taşımaktan daha rahat olabilir. Uzun süre başta yük taşımalarının zararlı olacağı açık. Yine de, dünyanın pek çok yerinde insanlar, yüklerini bir yerden bir yere götürürken başlarında taşımayı yeğleyebiliyorlar. Çünkü, ağır yükleri elimizde taşımak kimi zaman büyük bir eziyete dönüşebilir. Dolu su kovaları dizlerimize ve bacaklarımıza çarpar. Ağır çantaların sapları ellerimizi ya da sırtımızı acıtır. Ya büyük paketler? Büyük paketleri, değil taşımak, kucaklamak bile çok çok zordur. Bu nedenle olsa gerek, birçok ülkede insanlar çok eski bir alışkanlığa başvuruyorlar: Yani, yüklerini başlarında taşıyorlar!

Pakistan'da, genellikle kadınlar da inşaatlarda çalışmak zorundadır. Bunun ne kadar güç bir iş olduğunu tahmin edebilirsiniz. Fotoğraftaki genç anne, üzerinde ağır tuğlalar bulunan bir tahtayı başında taşımaya çalışıyor. Sağ eliyle tuğlaları dengelemeye çalışırken, sol kolunda da bebeğini taşıyor.



Bu Hintli kız çocuğu da başının üzerinde büyükçe bir su kabı taşıyor. Kabın başını acıtmaması için, başına minik, yuvarlak bir yastık koymuş. Yastığının ne kadar süslü olduğunu dikkatinizi çekti mi?





Hindistan'ın Kalküta kentinde, yumurta taşıyan adam. Bir düzineden fazla yumurta kartonunu taşımak, hiç de kolay bir iş olmasa gerek! Yumurtaları nasıl yüklenmiş dersiniz?

Bunun için önce yere çökmesi ve yükünü çok dikkatli bir biçimde başının üstüne yerleştirdikten sonra yavaşça doğrulması gerekiyor.



Çuvallar ayaklanmış gibi! Boylarının neredeyse iki katı yükseklikteki bu dev çuvalları taşıyanları görünce insan şaşırmanın edemiyor. Çuvalların içinde ne var dersiniz? Plastikten, çok hafif malzemeler olduğunu tahmin ediyoruz. Yoksa, bir insan bu kadar yükü nasıl taşır?

İşte, size pidelerden bir şapka!

Suriye'de yaşayan bu çocuk, fırından yeni çıkmış pideleri satın almış ve eve götürüyor. Belki de hava çok soğuk olduğu için pideleri başında taşımanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüştür, kim bilir? Biz en çok, en altaki pideyi kimin yiyeceğini merak ediyoruz!



Kovalardan bir kule! Batı Afrika'da, Benin'de yaşayan bu çocuk, teneke kovalarını pazara satmaya götürüyor. Kovaları üst üste dizerek düşürmeden taşımak, gerçekten de güç. Teneke-ler birbirinin üstünden kayıyor. Düşmelerini gerek, çünkü, kovalar ezilirse fiyatları düşer.



Ankara'da yaşayan bir simitçi, Mehmet. O da simit tepsisini başının üstünde taşıyor. Simitleri bitmiş, geriye yalnızca birkaç poğaç kalmış. Onları da satar satmaz fırından yenilerini alacak. Bugünlerde birçok simitçi gibi, o da ürünlerini çeşitlendirmiş; poğaç da satıyor. Yine de, alıcıların en çok simiti tercih ettikleri anlaşılıyor.



Gana'da yaşayan bu kadın, taze kurabiyelerini başının üstünde taşıyor. Afrika'daki kimi ülkelerde sokak satıcıları, bu fotoğraftaki- ne benzer camekânlı sandıklar kullanıyorlar. Hem yiyecekler tozdan korunuyor hem de alıcılar bütün malları görme olanağına sahip oluyor.

Aslı Zülâl  
Kaynak: "Köpfchen muss man haben!" Geolino Mart 2004